



## Krydstogt fra Aswan til Kairo med MS Monica

### Rejsens program:

#### 1. dag - mandag

Der er afgang fra Kbh. og flyet ankommer til Cairo ca. kl. 20. Vores repræsentant møder jer i Cairo lufthavn og assisterer jer til indenrigsflyet til Luxor. Ved ankomst til Luxor lufthavn bliver I mødt af en af vores repræsentanter som hjælper jer videre til krydstogtbåden og hjælper med at tjekke ind.

#### 2. dag - tirsdag

I spiser lækker morgenmadsbuffet på båden og så er der mulighed for en udflugt til verdens største tempelkompleks Karnak og Luxor templet. Karnak templet blev startet udgravet for 150 år siden og der bliver stadig fundet nyt at udgrave. Templet skiller sig særligt ud ved den store søjlehal med 20 meter høje søjler, Hatshepsuts kapeller, de to store obelisker i den centrale del af templet, og endelig det såkaldte 'botaniske kammer' med relieffer af de dyr og planter, som Tuthmosis 3. hjembragte fra sine mange felttog i Syrien.

Det er virkelig imponerende at besøge templet og man skal ikke snyde sig selv for denne oplevelse.

Efter besøget i Karnak fortsætter I til Luxor templet. Det er bygget af Tutankhamons bedstefar, Amenhotep 3. og er efterfølgende udvidet gennem flere epoker.

I templet findes blandt andet en næsten 100 meter lang frise, der viser Tutankhamon fejring af den årlige Opet-fest, hvor Amon-Re fra Karnak besøger Luxor-templet. Templet er stadig i brug og der ligger en moské i forgården af templet hvorfra der stadig afholdes en årlig procession rundt om templet, ligesom man præsterne gjorde i oldtiden.

I er tilbage på båden og spiser frokost og båden sejler nu mod Aswan. Det er skønt at sidde oppe på soldækket og følge med i livet langs Nilen i landsbyerne og på markerne.



Båden sejler videre mod slusen i Esna og der er middag og overnatning i Esna.

### **3. dag - onsdag**

Der er morgenmadsbuffet på båden og templet i Esna kan besøges. Templet er dedikeret til skabelsesguden Khnum, med bukke hovedet. Tuthmosis III grundlagde templet i det 18. dynasti, men Ptolemæiske og romerske kejsere afsluttede det mellem 40 til 250 A.D., og deres navne er registreret over templets vægge.

Resterne af templet indeholder en sal med søjler med 24 søjler smukt dekoreret med lotus- og palme afslutninger. Væggene er dækket med 4 rækker af relieffer, der viser Ptolemæiske og romerske kejsere klædt i Farao-kostumer og ofret til templets Gud. Der er kamre på begge sider af tempelindgangen, der blev brugt af præsterne og vagterne i templet som lagerrum.



De mest interessante scener i dette tempel er dem, du finder i loftet, som er dekoreret med astronomiske billeder. På venstre side af indgangen til templet kan du se himmelgudinden Nut, Hundestjernen, Orions bælte og Alpha Draconis (eller Drage stjernen). Båden passerer en sluse når den sejler fra Esna og afhængig af hvornår båden passerer, I kan fra soldækket opleve, hvordan slusen drænes for vand, så skibet kan sejle videre. Bådene ligger i kø for at komme igennem så man kan ikke med sikkerhed vide hvornår den skal igennem.

Næste stop på ruten er Edfu. Her lægger båden til for et par timer.

Båden fortsætter videre mod Aswan, som nås om aftenen.

Middag og overnatning på båden.

### **4. dag - torsdag**

Efter morgenmadsbuffeten er der mulighed for udflugt i Aswan, herunder til Den nye Dæmning, og Philæ Templet. Udflugten varer ca. 3,5-4 timer og efter udflugten kører I tilbage og spiser frokost på skibet.

Om eftermiddagen er det besøg i Det Nubiske Museum, der fortæller historien om Nubien fra oldtiden frem til nutiden og tilblivelsen af dæmningerne og Lake Nasser Søen.

Der er middag på båden.

### **5. dag - fredag**

Efter morgenmadsbuffeten er formiddagen til fri disposition. Måske kunne den bruges til en gåtur gennem basaren eller en felucca-tur på Nilen, med besøg i den botaniske have på Kitchener Island.

Det er bestemt også værd at køre de 280 km til Abu Simbel og opleve Ramses II. imponerende templer (skal tilkøbes som ekstra tur). Vælger man det, er der afgang meget tidlig morgen. Turen tager ca. 3 ½ time hver vej og man er tilbage på båden ved frokosttid. Når I er fremme ved templerne, venter et fantastisk syn os. Det er Ramses 2.'s tempel og Hathortemplet, viet til

kærlighedsgudinden Hathor og dronning Nefertari. Templerne blev udhugget af klippen under farao Ramses 2. i det 13. århundrede f.Kr. som et evigt minde om ham selv og hans dronning Nefertari. Templet fejrer hans sejr ved slaget ved Kadesh. De fire store statuer af Ramses, som er 20 meter høje er et imponerende syn og har selvfølgelig også skulle vise hvor stor og mægtig faraoen var over for nubierne og folkene fra syd. Særligt ed templet er at to gange om året, 22. februar og 22. oktober, falder solens stråler ved dag gry direkte ind i templets allerhelligste, 60 m inde.



Begge templer blev i forbindelse med opførelsen af dæmningerne og Nasser søen, flyttet langt højere op, og genplaceret i samme afstand til hinanden og i nøjagtig samme position som tidligere. Det blev gjort ved hjælp fra UNESCO og ville i dag ligge under vand i Nasser, hvis ikke de var blevet flyttet.

Båden sejler nu mod Kom Ombo og det er skønt at sidde oppe på soldækket og følge med i livet langs Nilen i landsbyerne og på markerne.

Når båden når Kom Ombo, og det er her muligt at besøge Kom Ombo Templet. Dette tempel er et dobbelttempel, som er viet til falkeguden Horus og krokodilleguden Sobek.

Herefter sejler I videre til Luxor hvor der lægges til for natten og overnatter.

Middagen spises på båden.

## 6. dag - lørdag

I spiser morgenmadsbuffet på skibet og herefter er der mulighed for udflugt til Kongernes dal, Hatshepsut Templet og Memnon kolosserne.

I besøger 3 af gravene i Kongernes dal. Det er muligt at komme ned i Tut Ankt Amons grav, som nok er den mest kendte grav. Det er endvidere muligt at komme ned i den virkelig imponerende og smukt udsmykkede Seti d. 1.s grav. Vil man besøge disse to grave er det nødvendigt med tillægsbillet, som skal købes ved indgangen til dalen.

Det er muligt for de morgenfriske at tage en tur med luftballon over Kongernes Dal (skal tilkøbes som ekstra tur). Her flyves afsted samtidig med solens første stråler rammer dalen og det er en helt utrolig smuk og enestående oplevelse.

I er tilbage på skibet til frokosttid og spiser frokostbuffet der. Eftermiddagen kan bruges på egen hånd. Måske skal den bruges til at gå en tur i basaren eller en tur på det meget flotte Luxor museum (skal tilkøbes som ekstra tur). Udstillingen er velorganiseret og godt forklaret. Det er et af de bedste museer i Egypten.

I er tilbage på skibet og spiser middag. Overnatning i Luxor.





### **7. dag - søndag**

Tidligt næste morgen sætter båden kurs mod Quenna. Lidt uden for byen ligger det berømte Hathor-tempel Dendera, som det er muligt at besøge.

Her er det blandt andet muligt at se et relief af Kleopatra sammen Cæsarion, Cæsar og Kleopatras søn. Det er endvidere muligt at se de farvestrålende relieffer.

Så er det tilbage på båden og spise frokost.

Båden sejler videre og passerer jernbanebroen og slusen i Naga Hammadi og videre til Sohag hvor der er overnatning.



### **8. dag – mandag**

Vi sejler til El Balyana via Abu Homars sluse. Efter morgenmaden på båden er der mulighed for at besøge oldtidsbyen Abydos og Seti 1. templet.

I Abydos findes et imponerende og meget velbevarede Seti d. 1.s tempel. Templets mure er udsmykket med nogle af de fineste relieffer. Abydos var i oldtiden centrum for Osiris kulturen og havde derfor stor religiøs betydning. Det var meningen, at alle egyptere skulle tage på en pilgrimsrejse til Abydos mindst en gang i deres liv.

Der er middag og overnatning på båden.

### **9. dag - tirsdag**

Båden sejler videre mod Tel el Amarna og I spiser morgenmad om bord.

Herefter skal Asyouts sluse passeres og I spiser frokost imens.

I fortsætter mod Tel el Amarna og ved ankomst besøger I Amarna Visitor Center og hører historier om Akhenanten og Nefertiti og deres by.

Der er efterfølgende madlavningskursus ombord på skibet

### **10. dag - onsdag**

Tidligt om morgenen starter dagens mulige udflugt til et af rejsens absolutte højdepunkter: ruinerne i Amarna, hvor den såkaldte kætterkonge Akhnatons by lå. Kætterkongen Akhnaton, blev kaldet således, da han indførte tilbedelse af kun én gud, hvor det altid havde tilladt at tilbede flere guder. Dette blev dog lavet om igen, da hans søn Tut Ankt Amon, kom til magten.

I skal besøge nogle af nordgravene, som Akhnatons embedsmænd havde fået lov til at udhugge i klipperne. Især ypperstepræsten Meri-Res grav er en oplevelse. Væggene er blevet rensat og ordentligt belyst, så reliefferne af Akhnaton og Nefertiti virkelig kommer til deres ret. Efterfølgende er der besøg i Akhnatons ødelagte grav.

I tager til centrum af byen og ser resterne af kongens store palads samt det store og lille Atontempel. Der er ikke meget





tilbage af disse bygninger, kun fundament, men det er alligevel en særlig oplevelse at gå rundt her, hvor Atonkulten engang blev dyrket.

Akhnatons solby fik en ganske kort levetid. Efter kongens død i 1335 f.v.t. blev byen forladt, og de store templer blev revet ned. Akhnatons søn Tutankhamon vendte også byen ryggen og valgte at flytte tilbage til Luxor. Resterne af Akhnatons by blev først genfundet i slutningen af forrige århundrede. I hvad der en gang var byens udenrigsministerium fandt man næsten 400 lertavler med kileskrift, som giver et meget levende billede af Egyptens forhold til staterne i Levanten i midten af 1300-tallet f.v.t.

Området er også kendt for at have gemt på mange smukke kunstsatte, blandt andet den berømte statuebuste af Nefertiti, som i dag kan ses i Berlin.



Efter frokost går turen til Tuna el-Gebel på Nilens vestbred. Her er der besøg i et fantastisk gravanlæg, som består af et kæmpemæssigt netværk af katakomber til mumier af hellige dyr. Her kan I gå ned i katakomberne, og blandt andet skal se mumificerede ibisser og bavianer. Hellige dyr spillede en vigtig rolle i egyptisk religion, for gudernes sjæl, ba, kunne tage bolig i dem, og derved kunne man kommunikere med guderne. Vi fortsætter mod Ashmunein, oldtidens Hermopolis, hvor resterne af visdomsguden Thots tempel ligger.

I tager tilbage til båden og sejler mod Minya mens frokosten indtages. Om aftenen ankommer båden til byen Minya, som egypterne kalder "Det øvre Egyptens brud".

Der er middag på båden.

### 11. dag - torsdag

Båden sejler til Beni Soif.

I dag er der besøg i et interessant gravområde i Mellemegypten. I bliver kørt ca. 25 km til Beni Hassan på Nilens østbred. Her er der monumentale privatgrave fra Det mellemste Rige (cirka 1800 f.v.t.), som var en meget urolig tid i Egyptens historie. I nogle grave findes nogle enestående stukmalerier der er fulde af kamp- og belejringsscener, hvilket er meget sjældent at se i private grave.



Der er i alt 39 grave i området, hvoraf fire er åbne for offentligheden. Det er grave der tilhører guvernørerne Amenemhet, Khnumhotep 2., Baqet 3. og Khety, og vi besøger alle fire. Fra gravene er der en storslået udsigt over Nilen, og man fornemmer, hvor smalt det opdyrkede område langs Nilen rent faktisk er. Selvom der bor cirka 92 millioner mennesker i Egypten, så er landets landbrugsareal kun på 3,5 millioner hektar, som er ca. 3,5 % af landets areal. Det er hovedsageligt Nildalen og deltaområdet nord for Cairo.

Middag og overnatning på båden i Beni Souf.

### 12. dag - fredag

Båden sejler videre mod Cairo, Afrikas største by med ca. 20 millioner indbyggere. I løbet af dagen kan I nyde udsigten over de frodige bredder, og se livet gå sin daglige gang i de små landsbyer, vi sejler forbi. De lokale vasker tøj ved flodbredden, og fiskere trækker dagens fangst op. Der er også mulighed for at tage en dukkert i poolen eller nyde en god bog på soldækket.

Efter en afslappende dag ankommer vi til Cairo. I spiser middag og overnatter på skibet.

### 13. dag - lørdag

Om morgenen er der mulighed for udflugt i Cairo, til de storslåede pyramider, det eneste af oldtidens syv underværker, der stadig står intakt.

Sfinksen ligger ved siden af og denne sagnomspundne skabning skal selvfølgelig også beundres. Der er frokost på båden og derefter besøg i det Egyptiske Museum, hvor der blandt meget andet findes Tut Ankt Amons berømte gravskat, med blandt andet den meget smukke og tunge guldmaske.

Vi spiser middag og overnatter på båden

### 14. dag - søndag

Der er morgenmad på båden, og derefter mulighed for en udflugt til det koptiske Cairo, hvor I besøger den såkaldte "Hængende Kirke", der er bygget op mod et gammelt romersk fæstningstårn. Kirken er helt tilbage fra 300-tallet, den blev ødelagt i den tidlige middelalder, men blev siden genopbygget. I kirken findes over hundrede ikoner. I ser også Det Koptiske Museum samt den jødiske synagoge.

Middag ombord og overnatning på båden.

### 15. dag - mandag

Der er tjek ud efter morgenmaden og I kører til lufthavnen for at flyve hjem til København med Egypt Air fra Cairo kl. 10.00, ankomst i Kbh.

